

# 't Lopend Tuurtje

magazine voor Duinoord

nr. 242

april 2024



- Het Haagse Achterhuis 5
- Herinneringen aan Tijdeng 6
- Zeventig struiken voor Sunny Court 9
- Van buitenplaats tot verkeersknooppunt 10
- Kunstliefhebbers opgelet! 13
- The expat page 19 



# Gaat u scheiden?

Wij helpen u graag in goed overleg te scheiden



Vraag ons gratis boekje aan!

Een scheiding, er komt van alles op u af. Emoties, een omgangsregeling, financiën en papierwerk. Graag staan wij u daarin bij. Graag helpen wij u met een goed ouderschapsplan en een goed financieel plan. Goed inzicht draagt zorg voor goede afspraken en voor rust. Ook kunnen wij u helpen met de hypotheek en vanzelfsprekend leggen wij uw afspraken voor u vast in een werkbaar convenant.

Wij helpen u graag van huis naar thuis.

Heeft u vragen? Vragen staat vrij. U mag ons altijd bellen op 070-3607000.  
Of maak gebruik van ons scheidingspreekuur. Kijk hiervoor op [www.scheidingsplanner.nl/vestigingen/den-haag/](http://www.scheidingsplanner.nl/vestigingen/den-haag/)

**Vestiging Den Haag**  
Beeklaan 389-A  
2562 AZ Den Haag



# Firma A. H. Kerkhof & Z<sup>o</sup>

Uitvaartzorg sinds 1892

**Dienstverlening op maat**  
door uitvoering van:

- levensbeschouwings- en geloofsgebruiken en individuele wensen

**Vrije keuze:**

- begraafplaats of crematorium
- kerk, aula of locatie voor dienst/samenkomst
- plaats van opbaring

**Thuisopbaring** volgens uw wensen met de juiste zorg en middelen

**Uitvaartcentrum** naar uw keuze met ons advies

---

**Voorzorg:**

- wensenformulier / codicil / adviesgesprek
- kostenbegroting n.a.v. uw wensen

---

**Groot Hertoginnelaan 227**  
**2517 ET 's-Gravenhage**  
firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl  
[www.kerkhof-uitvaartzorg.nl](http://www.kerkhof-uitvaartzorg.nl)

**070 345 16 76**

*Zorgvuldige aandacht en professionaliteit,  
al vier generaties een familietraditie*



NOTARIAAT DE GIER

van sprundel  
NOTARIAAT

Op 5 oktober 2023 is mr. B.M.A. van Sprundel beëdigd tot notaris, als opvolger van oud-notaris mevrouw mr. M.C. de Gier. Om die reden gaat Notariaat De Gier verder onder de naam Notariaat Van Sprundel.

Voor velen zal mr. B.M.A. van Sprundel een vertrouwd gezicht zijn omdat hij al jaren aan het kantoor is verbonden. Samen met het huidige team van medewerkers zet hij met enthousiasme het kantoor voort dat mevrouw mr. M.C. de Gier sinds 1 maart 1996 heeft opgebouwd.

Dossiers en akten berusten ongewijzigd in vertrouwde handen bij het kantoor.

Statenlaan 1 [www.notariaatvansprundel.nl](http://www.notariaatvansprundel.nl)  
2582 GA Den Haag 070 306 04 57



**Matzinger  
Eversdijk**  
Notarissen

Alexander Gogelweg 32  
2517 JJ Den Haag

T (070) 35 88 000  
F (070) 35 88 707

E [notaris@matzingereversdijk.nl](mailto:notaris@matzingereversdijk.nl)  
I [www.matzingereversdijk.nl](http://www.matzingereversdijk.nl)

## In dit nummer

Duister Duinoord	4
Het Haagse Achterhuis	5
Herinneringen aan Tijdeng	6
Gierzwaluwkasten in de Galvanischschool	7
Vrij zijn doe je samen	7
Buurtgenoten	8
Zeventig struiken voor Sunny Court	9
Maranathakerk 75 jaar	10
Van buitenplaats tot verkeersknooppunt	10
75 jaar Bevrijdingskerk	11
Kunstliefhebbers opgelet!	13
Prix de Colette	13
Duurzaam Duinoord	14
Duinoordse Vrouwen Club	15
Afval, kapotte spullen, gemeenschapszin en duurzaamheid ...	16
Hulp gezocht! Denk mee!	17
'Krot van Kroatië' wordt opgeknapt	17
Save the Date	17
Nieuw in Zaken	18
The expat page	19

# Beste Buurtgenoten

Ditmaal staat 't Lopend Vuurtje in het teken van de vrede en de vrijheid. Let wel, in Nederland. We kijken op verschillende manieren terug en besteden zowel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland als die in voormalig Nederlands-Indië. We waren aanwezig bij de herdenking van Het Haagse Achterhuis en daarnaast belicht 'Duister Duinoord' een berucht verhaal uit de oorlog. Ook besteden we aandacht aan de Bevrijdingskerk in de 2e Sweelinckstraat, gebouwd op de plek waar de huizen zijn afgebroken voor de Atlantikwall. Verder kijken we achteruit (en vooruit) als het gaat om het Valkenbosplein. Niet alleen de werkgroep Valkenbosplein zoekt vrijwilligers, maar ook bijvoorbeeld de organisatie van het jaarlijkse Walking Dinner. Wat te denken van de eerste 'Prix de Colette' en kijkt u al uit naar de jaarlijkse 'Open Ateliers Duinoord en omgeving' of het 'Struinen door Haagse Tuinen'? Uiteraard staan we weer stil bij een groener en duurzamer Duinoord, want groen en duurzamer worden doen we samen. In dit kader vragen we aandacht voor de gierzwaluwkasten in de Galvanischschool, tuintjes en groen in de wijk en het hergebruiken van spullen. Veel van het overtuigende huisraad verdient een tweede leven, dus liever weggeven dan weggooien.

Er is goed nieuws. De renovatie van de Kroatische ambassade aan de Groot Hertoginnelaan is ter hand genomen. We kunnen niet wachten om het eindresultaat te zien. En zo zijn er nog meer rubrieken, verhalen en nieuwtjes over en vanuit Duinoord. Graag bedanken we iedereen die heeft meegeschreven, ideeën heeft aangedragen of 't Lopend Vuurtje heeft bezorgd.

**De redactie**

## Colofon

't Lopend Vuurtje is een uitgave van Stichting Bewonersoverleg Duinoord. 't Lopend Vuurtje verschijnt 5x per jaar en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Duinoord. Belangstellenden buiten Duinoord kunnen zich abonneren door € 15,- per jaar (= 5 nummers) over te maken op rekening NL46 INGB 0003 9305 05 t.n.v. Stichting Bewonersoverleg Duinoord o.v.v. naam en adres.

**De standpunten die in 't Lopend Vuurtje zijn verwoord, zijn niet automatisch het standpunt van Stichting Bewonersoverleg Duinoord.**  
© Auteursrecht Stichting Bewonersoverleg Duinoord

**Redactie:** Kitty Bos, Sandra van Dijk, Traysi Smith, Marcel Tielemans en Michael Toorop

**Eindredactie:** Kitty Bos

**Tekstredactie:** Gesien Bruins

**Aan dit nummer werkten mee:** Theo Hortensius, Veronica Hekking, Werkgroep Groen Duinoord, Naomi Hischfeld, Werkgroep Open Ateliers Duinoord, Menno van Ginkel, Werkgroep Duurzaam Duinoord

**Foto omslag:** Michael Toorop

**Vormgeving:** Mike van der Geest | Geste ontwerp

**Druk:** Drukkerij Quantas / Oplage: 4.900

**Verspreiding:** vrijwilligers Bewonersoverleg Duinoord

### Adverteren

Informatie over de mogelijkheden en de tarieven: bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

### Aanleveren kopij

Bijdragen voor 't Lopend Vuurtje en de website zijn welkom. Inleveren van kopij via het mailadres: redactie@duinoord-denhaag.nl. De redactie heeft het recht om zonder opgave van redenen bijdragen in te korten, te weigeren of redactioneel aan te passen.

### Deadline kopij:

nr. 243 / 15 mei 2024, nr. 244 / 14 aug 2024

## Bewonersoverleg Duinoord

**Trefcentrum:** Sweelinckplein 42, tel. 070 346 7191

**Postadres:** Sweelinckplein 42, 2517 GP Den Haag

**E-mail:** bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

**Website:** www.duinoord-denhaag.nl

 @boDuinoord

 boDuinoord

 duinoord

Stichting Bewonersoverleg Duinoord heeft ten doel een goed woon-, leef- en werkklimaat in de wijk te bevorderen.

### Bestuur

voorzitter: Gerard Lucius  
voorzitter@duinoord-denhaag.nl

secretaris: Vicki de Klerk  
secretaris@duinoord-denhaag.nl

penningmeester: Loek van Noort  
penningmeester@duinoord-denhaag.nl

bestuursleden: Gemma Jelier, Natalie Speet, Nils Nijdam, Sander van Dam  
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl  
administratieve ondersteuning: Christine Ruha  
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl  
tel. 070 346 7191 (maandag- & woensdagochtend)

### Werkgroepen

zie: www.duinoord-denhaag.nl/werkgroepen

### Vrienden van Duinoord

Word ook Vriend(in) van Duinoord met een gift op rekening NL60 INGB 0000 8299 39 t.n.v. Stichting Vrienden van Duinoord, Den Haag.

## Nuttige informatie

### Politiebureau Scheveningen

Nieuwe Parklaan 250, tel. 070 424 5011  
Diverse aangiftes: www.politie.nl/haaglanden

**Wijkagenten:** Floortje van Lieshout en Mike Roeleveld | tel. 0900 8844

**Stadsdeelkantoor Scheveningen**  
Scheveningseweg 303, tel. 14070

**Meldingen openbare ruimte**  
www.denhaag.nl, tel. 14070

**Meldpunt Graffiti**  
meldpuntgraffiti@denhaag.nl, tel. 070 353 4605

**Welzijn Scheveningen**  
Prins Mauritslaan 82, tel. 070 416 2020

**Ouderenadviseurs en Bezoek aan huis**  
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl  
tel. 070 416 2020

### Telefooncirkel

Elke ochtend (behalve zo) tussen 9-10 uur gebeld worden? tel. 070 416 2020  
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl

### Wijkbus 'stap in'

Ouderen en mindervaliden in het Zeeheldenkwartier, Archipelbuurt, Willemspark en Duinoord kunnen gebruik maken van de wijkbus. Voor € 22,- per kwartaal (met partner of begeleider € 30,-) heeft u een abonnement op deze vrijwilligersdienst. Wanneer u abonnee bent kunt u een dag van tevoren bellen, tussen 09:00-10:00 uur, naar het meldpunt en de bus staat op het afgesproken tijdstip voor u klaar. tel. 070 352 0416 (ook voor meer informatie)

# Duister Duinoord

## Verraad in de Reinkenstraat

*Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in kleine kring bekend dat de woning van Mies Walbeehm aan de Reinkenstraat 19 een soort doorgangshuis was. Het verzet deed nimmer tevergeefs een beroep op Mies om mensen tijdelijk of voor langere tijd onder te brengen. Soms zaten er wel 30 personen tegelijk in haar kleine woning.*

### De inval

Door een inval van de Sicherheitsdienst (SD) kwam hier in de nacht van 22 op 23 maart 1943 een einde aan. Na een tip rukte 'Kriminalsekretär' Fritz Koch met een arrestatieploeg uit. Toen de SD het gebouw 'Cornerhouse' binnendrong, werden daar geen Joden aangetroffen. Vervolgens werd een inval gedaan in de flat aan de overzijde van de Reinkenstraat. Koch trof hier 24 onderduikers aan, die via de gevangenis in Scheveningen en Kamp Westerbork werden gedeporteerd naar concentratiekamp Sobibor. Daar vonden zij allemaal de dood. Mies Walbeehm werd in de Scheveningse gevangenis verhoord en gefolterd en vervolgens overgebracht naar het strafkamp Vught, waar zij tot de bevrijding verbleef. Op 2 maart 1948 vertelde zij haar verhaal aan de medewerkers van de Rijksdienst voor Oorlogsdocumentatie (RIOD). Mies overleed in 1981 in Den Haag.

### De verrader

Al snel werd de naam van de Joodse schrijver, filosoof, econoom en mysticus Friedrich Weinreb als mogelijke verrader genoemd. Tijdens de bezetting had Weinreb enig aanzien en gezag, vooral bij de Joodse gemeenschap in Den Haag. In 1941 richtte hij een fictief emigratiebureau op en schermde hij met zijn goede relatie met een gefingeerde Duitse luitenant-generaal. Deze generaal zou Herbert Joachim von Schuman heten en werkzaam zijn bij het Duitse Oberkommando der Wehrmacht in Berlijn. Weinreb beweerde dat hij in 1941 Von Schuman bij een verkeersongeval het leven had gered. Inmiddels hield Weinreb een lijst bij van Joden die tegen forse betaling in aanmerking wilden komen voor uitstel van deportatie of zelfs voor een vrije doorgang naar het onbezette Vichy-Frankrijk. Weinreb wist zowel de Duitsers als de Joden te bespelen en op enig moment kreeg hij zelfs medewerking van de bezetters om deportaties uit te stellen. De SD liet dit maandenlang op zijn beloop. Later is beweerd dat de betalingen die hij van de Joden ontving, opliepen tot een bedrag van 300.000 gulden.



### Celspionage

Op 11 september 1942 werd Weinreb uiteindelijk door de Duitsers gearresteerd. Hij werd de volgende dag naar het SD ondervragingscentrum Huize Windekind aan de Nieuwe Parklaan overgebracht, waar hij werd verhoord door de SD'er Fritz Koch. Weinreb zou erin zijn geslaagd zich te redden door Koch aan het lijntje te houden met zijn verzonnen verhaal over generaal Von Schuman. Na de oorlog werd Weinreb ook gelinkt aan het verraad van Jan Carmiggelt, de in 1943 omgekomen broer van Simon Carmiggelt. Hij zou door middel van celspionage medegevangenen hebben uitgehoord en vervolgens verraden. Opmerkelijk genoeg werd Weinreb kort na zijn arrestatie weer ongeschonden vrijgelaten. Zijn samenwerking met de Duitsers ging daarna nog enige maanden door. De Duitsers gingen er toen vanuit dat achter de naam van generaal Von Schuman een echte hooggeplaatste officier schuil ging.

### Hochstapler

In mei 1947 werd Weinreb vervolgd voor strafbare feiten begaan tijdens de bezetting, zoals het oplichten van misschien wel duizenden vervolgte Joden. Hij had voor zijn berechting een 1200 pagina's

tellend verdedigingsgeschrift opgesteld. Op 25 oktober 1948 werd Weinreb door de Bijzondere Raad van Cassatie in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Tijdens deze strafzaak noemde de openbaar aanklager hem "een mengsel van een speler en een Hochstapler", een Duits woord voor oplichter, letterlijk een persoon die bedrog op bedrog stapelt. In december van dat jaar werd hem ter gelegenheid van het vijftigjarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gratie verleend en werd hij vrij gelaten. Maar niet iedereen achtte Weinreb schuldig. Er was inmiddels een Weinreb-comité dat zijn onschuld bepleitte.

### Zedenmisdrijven

Tijdens de oorlog deed Weinreb voorkomen dat hij de vrouwen op de lijst (inwendig) moest onderzoeken en daarom allerlei onbevoegde handelingen moest verrichten. Hij is dan ook herhaaldelijk vervolgd voor deze zedenzaken. In 1956 en in 1968 is hij hiervoor veroordeeld. Bij een psychiatrisch onderzoek bleek dat hij een "gestoorde persoonlijkheidsstructuur" had. In 1968 werd de inmiddels in Zürich woonachtige Weinreb bij verstek veroordeeld tot acht maanden cel.



### Fout of niet?

In de jaren zestig en zeventig manifesteerden zich voor- en tegenstanders van Weinreb en werd er zelfs voor een rehabilitatie gepleit. Was Friedrich Weinreb nu een oplichter, een verzetsheld, beiden of toch een fantast en verrader?

Prominenten roerden zich, zo noemde W.F. Hermans Weinreb: "een van de allergrootste schoften die onder de Duitsers gecollaboreerd hebben" en omschreef RIOD-onderzoeker A.J. van der Leeuw Weinreb als "een ernstig criminele psychopaat". Maar auteur René Marres noemde Weinreb misschien wel "de best gedocumenteerde Jood uit de wereld-geschiedenis". Hij kwam tot de conclusie dat Weinreb onrecht was aangedaan en zei letterlijk dat men Weinreb als onschuldig behoort te beschouwen.

### Pennenstrijd

Tot eind vorige eeuw hebben voor- en tegenstanders van Weinreb rapporten en boeken vol geschreven. Op aandringen van schrijfster

Renate Rubinstein voltooidde Weinreb in 1969 zijn 2000 pagina's tellende memoires over de oorlogsjaren (*Collaboratie en Verzet*), die oud-staatssecretaris Aad Nuis in de vorm van een naschrift voorzag van een vernietigende analyse van nalatigheden en onregelmatigheden in Weinrebs rechtszaak.

---

*"De herinnering aan de doden is voor hen een tweede leven."*

---

Op 29 september 1999 vergeleek journalist en auteur René Zwaap de geschiedenis rond Weinreb met het met Oscars bekroonde holocaustdrama 'La vita è bella' van Roberto Benigni. Hierin speelt de Italiaanse acteur een Joodse vader die samen met zijn zontje op de trein wordt gezet naar een nazi-vernietigingskamp. De vader besluit dan zijn zontje voortdurend voor te liegen: hij vertelt hem dat het hier een spelletje betreft, de beulen

zijn eigenlijk speelkameraadjes, het kamp een soort pretpark. De vader overleeft het kamp niet, zijn zontje wel, al die tijd in zalige onwetendheid gehouden. Of Weinreb alleen maar goedbedoelde hoop wilde bieden lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Friedrich Weinreb overleed in 1988 in zijn woonplaats Zürich. Boven de deur van Reinkenstraat 19 hangt een herinneringsplaquette gemaakt door onze buurtgenoot Loek Bos. De afgebeelde snippers zijn de boodschappenlijstjes die het 16-jarige hulpje, Adriana Groen, verscheurde bij aankomst in de Reinkenstraat en het zien van de afzetting en de inval door de Sicherheitsdienst. Op de gedenkplaat staan de inspirerende woorden van Jean Bartout: *De herinnering aan de doden is voor hen een tweede leven.*

**Michael Toorop**

Mies Walbeehm heeft meer dan 80 mensen onderdak verleend, daarbij geholpen door o.a. Adriana Groen.

## Het Haagse Achterhuis

Ook dit jaar is op 21 maart de inval door de Sicherheitsdienst (SD) van de Duitse bezetter in maart 1943 herdacht bij Reinkenstraat 19, het Haagse Achterhuis, met de traditionele ceremonie van voordrachten, gedichten, zingen en het noemen van de namen van de slachtoffers, de minuut stilte en het samenstellen van een boeket door de leerlingen

van groep acht van de Da Costaschool, die beurtelings hun meegebrachte bloem in de vaas staken. Rabbijn Soetendorp sprak mooie woorden en zijn dochter Tamar las een gedicht voor.

Nieuw dit jaar was de aanwezigheid van Rob Fransman met zijn persoonlijke verhaal. Zijn ouders verbleven tijdens de inval bij Mies

Walbeehm in huis. Zij zijn meegevoerd en vermoord in Sobibor. Rob was als kleuter elders ondergebracht en overleefde de oorlog. Het was ook dit jaar een ontroerende bijeenkomst.




---

*"Die Vergangenheit kann man nicht ändern, die Zukunft ändern kann man schon."*

---

Waar voorheen de straat een klein uurtje kon worden afgesloten, wordt de laatste jaren de ceremonie hinderlijk verstoord door het motorgeluid van passerende auto's en brommers. Jammer en ongepast.

De redactie van 't Lopend Vuurtje complimenteert Annerie Boekhout, die zich, ook na haar pensionering, elk jaar inzet om de kinderen van groep acht van haar oude school voor te lichten en te begeleiden naar deze herdenking.

**De redactie**



Op 4 mei 2024 is het Joodse openhuizen-dag. Om 11:00 uur en om 13:00 uur wordt het verhaal van het Haagse Achterhuis verteld in Antiquariaat Colette, Reinkenstraat 45. Reserveren is niet nodig. Houd de agenda van Colette in de gaten voor meer informatie [www.colette.red](http://www.colette.red).

# Herinneringen aan Tjideng

In 2016 spraken we voor 't Lopend Vuurtje met onze wijkgenoot Femke Groustra-de Kat, die volgend jaar haar 100ste verjaardag hoopt te vieren. Femke heeft een lang en interessant leven achter de rug, waar ze gedetailleerd over kan vertellen.

Femke wordt in 1925 geboren in het toenmalige Batavia, het huidige Jakarta, en evenals zovele huidige en vroegere bewoners van Duinoord koestert ze haar Indische achtergrond. Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog belandt zij in het Japanse interneringskamp Tjideng. Aanvankelijk staat het kamp onder burgergezag en zijn de omstandigheden er nog relatief dragelijk. Echter, als het gezag in handen komt van de Japanse militairen gaat het snel bergafwaarts. Ze herinnert zich nog al te goed de gevreesde en beruchte kampcommandant Kenichi Sonei, die verantwoordelijk was voor veel gruweldaden. Sonei leed aan maanziekte oftewel lunatisme, een geestesziekte waarbij mensen door stemmingswisselingen worden getroffen wanneer het volle maan is. Femke blijkt artistiek aangelegd, en in het kamp ziet ze kans om regelmatig te tekenen en sommige van haar tekeningen te ruilen voor eten.

Na de oorlog moeten alle Nederlanders terug naar Nederland en zo komt Femke met haar ouders en zuster in Den Haag terecht. Ze maakt haar school af en gaat rechten studeren in Leiden. In 1955 verhuist ze naar Canada en krijgt daar vier kinderen. Tien jaar later keert ze alleen terug naar Nederland met haar vier kinderen. Met een maximale hypotheek en een tweede hypotheek van haar vader koopt ze een woning in



de 2e Schuytstraat. Zij vervolgt haar carrière op de afdeling juridische zaken van het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen en belandt op de afdeling oceanografie binnen hetzelfde ministerie. Ook is ze internationaal zeer actief geweest op het gebied van zeerecht en is ze geruime tijd hoofd van Nederlandse delegaties bij Unesco en de Verenigde Naties.

## Movies that Matter

Over het leven in de Japanse interneringskampen voor vrouwen heeft filmproducer Pieter van Huijstee de documentaire 'Als ik mijn ogen sluit; leven met de Japanse kampen' gemaakt. Op 24 februari is de film in première gegaan tijdens het internationale filmfestival Movies that Matter.



Dertien vrouwen die de kampen in voormalig Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting van 1942 - 1945 hebben overleefd, komen erin aan het woord. Femke is één van hen. Zij was ook aanwezig bij de première. De vrouwen vertellen hun verhaal over het leven in de kampen. Meisjes waren het nog toen, nu vertellen ze hoe ze hebben overleefd en hoe het verblijf hun verdere leven heeft beïnvloed. Er zijn weinig foto's en vrijwel geen filmmateriaal van de kampen. Wel zijn er door de vrouwen en de kinderen honderden tekeningen gemaakt. Deze tekeningen, animaties en de muziek vormen de achtergrond van de verhalen. Filmmaker Pieter van Huijstee stelt de vrouwen de vragen, die hij zijn eigen moeder en oma, beiden overlevenden van een Japans interneringskamp, niet meer kan stellen. Het is een aangrijpende, ontroerende documentaire, waarin de vrouwen hun ervaringen soms voor het eerst met anderen delen. Na de première wordt 'Als ik mijn ogen sluit....' in diverse bioscopen vertoond in heel Nederland.

## 99 jaar

Kortgeleden heeft Femke haar woning in de 2e Schuytstraat, waar zij tot voor kort zelfstandig woonde, ingeruild voor een plekje in Bosch in Duin, waar er goed voor haar wordt gezorgd. Op 11 februari heeft Femke daar haar 99e verjaardag gevierd.



# Gierzwaluwkasten in de Galvanischool

Na de verbouwing van de Galvanischool zijn de gierzwaluwen enkele mogelijke nestplaatsen aan de westgevel van de school rijker geworden. Het wachten is nu op de gierzwaluwen.

Elk jaar zijn vanaf begin mei de gierzwaluwen weer te horen, maar helaas wordt dit geluid steeds minder. Theo Hortensius merkte al eerder op dat de plekken waar gierzwaluwen de afgelopen jaren op aanvlogen steeds schaarser werden. Vooral de luchtgaten onder de dakrand van woonhuizen waarvan de roosters in de loop der tijd waren vergaan, waren vroeger favoriet. Maar onderhoudswerk aan de huizen ontnam de zwaluwen deze mogelijkheden. In 2015 ontstond het plan om de Galvanischool te renoveren en uit te breiden. Het schoolbestuur organiseerde

ontwerp zou verzorgen, heeft hij ook de architect - Nieuwe Architecten uit Utrecht - benaderd met dezelfde vraag, verwijzend naar het beleid van natuurinclusief bouwen. Het bureau reageerde positief en liet weten dat met deze wens rekening zou worden gehouden. De gierzwaluwen zullen de nestkasten waarschijnlijk niet direct vinden en het is goed mogelijk dat andere vogelsoorten voor die tijd de kasten ook hebben ontdekt en gekraakt. De kasten bevinden zich namelijk in een terugliggende gevel. Een onbelemmerde aanvliegroute langs de straat zou sneller kans maken. Het zou

nog mooier zijn om in het vervolg, als er een voorlopig of schetsontwerp ligt, samen met de architect de mogelijkheden te bekijken en dan een voorstel te doen voor de beste optie. Het project aan de Galvanischool is een mooi voorbeeld van natuurinclusief bouwen. Alle grootschalige nieuwbouwprojecten in Den Haag moeten inmiddels voldoen aan een puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen.

**Dit artikel is tot stand gekomen met Theo Hortensius uit de Archimedesstraat als informatiebron.  
Bewerkt door Michael Toorop**

*"Het project aan de Galvanischool is een mooi voorbeeld van natuurinclusief bouwen."*

verschillende voorlichtingsavonden waarin de (ver)bouwplannen werden gepresenteerd. Bij die gelegenheid heeft Theo gevraagd in hoeverre rekening kon worden gehouden met de natuur rond de school, in het bijzonder met de gierzwaluw. Toen bekend werd welk bureau het



<https://nestnatuurinclusief.nl/puntensysteem-natuurinclusief-bouwen-den-haag>

## Vrij zijn doe je samen

In 2024 en 2025 vieren we dat de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam. We vieren het feit dat we dankzij de inzet van militairen van de geallieerde landen en met hulp van het verzet werden bevrijd, terwijl we ook de slachtoffers herdenken die daarbij vielen. 80 jaar vrede in Nederland mogen en kunnen we hier in vrijheid vieren, maar inmiddels weten we dat vrede niet vanzelfsprekend is. Wij kregen in 1945 onze vrijheid terug, maar op veel plaatsen in de

wereld wordt tot op de dag van vandaag oorlog gevoerd. Vrijheid en vrede blijven doelen waar we dagelijks aan moeten werken door anderen de ruimte te geven en onze democratie te bewaken. Alleen door samen te werken en open te staan voor elkaars mening blijft Nederland een vrij en tolerant land. Daarom vieren we vrijheid niet alleen, maar samen. Want vrijheid deel je met elkaar.



Wilt u weten wat er in onze stad gebeurt om de vrede te vieren en de slachtoffers te herdenken, kijk dan op:  
[www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl/haagse-vrijheidsweken](http://www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl/haagse-vrijheidsweken)

**De redactie**



# Buurtgenoten

## Een leven vol muziek



Veel bewoners in de Reinkenstraat zullen Jan Willem Troost wel eens langs hebben zien lopen, de man met een enorme cello op zijn rug, op weg naar een nieuwe uitvoering of repetitie. Jan Willem kwam in 2017 in Duinoord wonen, in een appartement in de Reinkenstraat op een bovenste verdieping, waarvan de kap hem een warm en beschut gevoel gaf.

### Muzikale duizendpoot

De uit Leusden afkomstige muzikale duizendpoot is niet alleen cellist maar ook performer, leraar, fundraiser en sinds kort programmeur muziek bij misschien wel het meest avontuurlijke theater van Den Haag, het Korzo theater. Met enthousiasme vertelt hij over zijn eerste vaste baan, want tot voor kort was hij nog 100 procent freelancer. Korzo wil ook na 40 jaar graag eigenwijs en open blijven met een voorliefde voor ongewone verbindingen en verfrissende samenwerkingen. Op het programma staan niet alleen muziek, dans en theater maar ook circus. Niet een circus zoals we dat gewend zijn, maar een circustheater met verhalende en theatrale circusacts.

Na zijn middelbare school studeerde Jan Willem cello aan de conservatoria van Zwolle en Utrecht. In 2006 studeerde



hij af aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Hij speelde in uiteenlopende groepen en ging in 2003 spelen in de Haagse band Can\_of\_be van Julie Scott. Tijdens een backpack-vakantie in Zwitserland raakte hij onder de indruk van de waterattracties in dat land en langzamerhand leek Den Haag met zijn mega waterattractie, namelijk de zee, een goede stek om permanent naar toe te verhuizen.

Jan Willem is een avontuurlijke en reislustige muzikant die klassieke experimentele muziek, tango en elektronische muziek speelt. Hij is regelmatig betrokken bij

theater- en dansproducties en speelde zes jaar lang bij Sexteto Canyengue van de beroemde bandoneonist Carel Kraayenhof. Toen is ook zijn liefde voor de tango gegroeid. En tango dansen is nog steeds zijn passie, maar dan wel als hobby.

Hij werkt graag samen met jonge componisten en heeft een zwak voor de Bachs, Mozarts en Chopins van deze tijd. Jan Willem is al ruim 14 jaar actief lid van Modelo62, een groep die zich toelegt op de nieuwste experimentele klassieke muziek. Het ensemble doet vaak mee met bekende festivals en toert de wereld rond, altijd weer op zoek naar nieuwe uitdagingen op het gebied van live muziek.

In 2017 begeleidde Jan Willem samen met drie collega's de Haagse zangeres Anouk in de Ziggo Dome. Met pianist, acteur en componist Roeland Drost vormde hij het duo Troost & Drost. Jan Willem maakte afgelopen november zijn solo debuut tijdens het Barcelona Queer Tango Festival. Met behulp van een 'loop station' bracht hij de overvolle dansvloer in vervoering met zijn tangomuziek.

Zijn nieuwe parttime baan bij Korzo betekent meer organiseren en minder optreden, maar hij blijft te bewonderen met zijn uiteenlopende muziek.





# Zeventig struiken voor Sunny Court

*Sinds 1977 wordt het verborgen liggende Sunny Court onderhouden door aanwonenden.*

*Het is tegelijkertijd een stilteplek en een plek waar met consideratie voor het groen kan worden gespeeld.*

*En dat lukt wonderwel.*

Vrijwilligers van werkgroep Sunny Court onderhouden met elkaar het groen. Zij snoeien, wieden, planten bolletjes en bewaken de rust. Het hek wordt iedere ochtend trouw geopend en gaat om uiterlijk 19:00 uur weer dicht. Het is een eldorado voor wie er eventjes tussenuit wil, voor peuters, kleuters, hun ouders en jongeren die willen bijkletsen. Woensdag 6 maart stonden Peter Hofland, groenbeheerder voor Duinoord, plus twee medewerkers klaar met zeventig struikjes, stevige

schepje, hielpen bij het graven van het plantgat en brachten water. Reden voor de aanplant van al die nieuwe struikjes vormden de 'olifantpaadjes' die tijdens het spelen waren ontstaan. In de loop der jaren ontstonden steeds meer lege plekken, schade aan struiken en werden hier en daar krokussen onder de voet gelopen. Met inheemse meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts en wilde liguster zijn de paadjes opgevuld, maar vanzelfsprekend blijft er ruimte over om te rennen.

Merels en lijsters komen af op de bessen van de sleedoorn en de meidoorn.

Groenbeheerder Peter Hofland was blij met de inzet van de buurt. Zelf groeide hij op in Duinoord en hij bewaart goede herinneringen aan Sunny Court, waar hij vaak met vriendjes kwam spelen. Zijn vorige functie was senior technisch toezichthouder bij het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag, maar na jaren ook als hovenier te hebben gewerkt is hij nu weer directer betrokken bij de

---

*"Over drie weken kom ik terug, het zal je verbazen hoe de struiken die we vandaag hebben geplant er dan bij staan."*

---



scheppen en een berg compost. Een poffertjeskraam arriveerde en even later kregen we espresso, thee, broodjes en natuurlijk poffertjes aangeboden. Inmiddels waren enkele vrijwilligers aangekomen, veelal bewoners met tuinen aan het park, en hadden alle zeventig struiken een plantplek gekregen. Het werk kon beginnen.

## **Met vereende krachten**

De een bracht emmers, de ander een tuinslang. IJverige kindertjes, voor wie het parkje bekend terrein is, kregen een

## **Inheems versus uitheems**

Waarom inheems, is uitheems fout? De 'struiken van hier' zoals ze wel eens worden genoemd, hebben zich gedurende eeuwen en nog langer aan onze bodem en het klimaat aangepast. Ze kunnen tegen een stootje en hebben minder verzorging nodig. Minstens zo belangrijk is de wisselwerking met het insectenleven, de inheemse flora wordt makkelijker gevonden door hommels, wilde bijen, vlinders en andere insecten. Er zijn zelfs inheemse bloemen die door een enkele vlinder of bij worden bezocht.

vergroening van Duinoord. Werk dat hij met hart en ziel doet. Hij kan zich goed vinden in de aanpak en het onderhoud van deze groene oase en is met name enthousiast bij het zien van het stukje 'wild' dat zoveel mogelijk met rust wordt gelaten. De keuze voor inheemse struiken heeft zijn volledige instemming en sluit aan bij het beleid van de gemeente Den Haag om de aanplant van inheemse flora waar dat kan te bevorderen.

**Veronica Hekking**  
**Werkgroep Groen Duinoord**

# Maranathakerk 75 jaar

## 18 en 19 mei, Feest

De Maranathakerk bestaat dit jaar 75 jaar. Het feest wordt gevierd met Pinksteren, op zaterdag 18 en zondag 19 mei. Bewoners van Duinoord zijn van harte welkom bij alle jubileumactiviteiten.

Het jubileumthema is 'De kracht van taal'. Op zaterdagmiddag zijn er in het gebouw vanaf 13:00 uur gevarieerde activiteiten en spelletjes voor jong en oud, die allemaal iets te doen hebben met taal, lezen, boeken, enzovoorts.

De middag wordt afgesloten met een concert door Guido van de Meer. Hij zingt met

pianobegeleiding Franse chansons en andere luisterliedjes. Zijn uitvoering begint om 16.30 uur. Ter afsluiting is er een borrel. Op zondag 19 mei, Pinksteren, is er een feestelijke kerkdienst, aanvang 10.30 uur.

Tot juni 2024 is in de kerk een expositie te zien van exclusieve boekensteunen, verzameld door onze buurtgenoot Jan Goossensen. Er zijn hele bijzondere exemplaren bij.

**De redactie**

**Maranathakerk** | 2e Sweelinckstraat 156

Voor actuele informatie: zie [www.maranathakerkdenhaag.nl](http://www.maranathakerkdenhaag.nl)



# Van buitenplaats tot verkeersknooppunt

Op 7 september vorig jaar werd de werkgroep 'Valkenbosplein' opgericht om de bewoners en winkeliers op en nabij het Valkenbosplein meer met elkaar te verbinden en de perceptie van het bekende plein te veranderen van 'gewoon een verkeersknooppunt' in een cultureel en sociaal plein.

De naam van de wijk en het plein komt van de buitenplaats Valkenbosch, een landgoed met een herenhuis dat helaas in 1857 werd

afgebroken. De Beeklaan vormt de oostgrens van het Valkenboskwartier en is vernoemd naar de Westerbeek die hier vroeger

stroomde. Tot 1903 vormde deze beek tevens de grens tussen de gemeenten Den Haag en Loosduinen. Vanaf dat jaar werd het Valkenboskwartier gebouwd.

Omdat het plein drie postcodes kent en deel uitmaakt van twee stadsdelen en vier buurten (waaronder Duinoord) komt de werkgroep 'Valkenbosplein' geen dag te laat. Vol enthousiasme vertellen Ron Blokpoel en Maarten Buijs van de werkgroep over de rijke geschiedenis van het 110-jaar oude plein. Naast de leefbaarheid van het plein en de culturele activiteiten op het plein richt men zich ook op haar geschiedenis. Hoe is exact de ontstaansgeschiedenis, welke bekende bewoners en bedrijven kende de buurt, wie ontwierp wat, etc.

Het plein huisvest nog steeds 50 bedrijven, maar vroeger waren hier bekende zaken zoals 'De Sierkan', 'Krul Banket' en 'Reisbureau Lindeman' gevestigd.

De werkgroep wil een paar keer per jaar (culturele) evenementen op het plein organiseren, bewoners uit de omliggende

U hoeft niet aan het Valkenbosplein te wonen om de werkgroep te helpen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rob Blokpoel via [robblokpoel@gmail.com](mailto:robblokpoel@gmail.com).



Valkenbosplein 1922, Collectie Haags Gemeentearchief





# 75 jaar Bevrijdingskerk

*De Maranathakerk wordt ook wel een wederopbouwkerk of bevrijdingskerk genoemd. Zij werd gebouwd in 1949 in het voor de Atlantikwall ontruimde deel van Duinoord. In 2000 is de kerk grondig gerenoveerd en het gebouw kreeg in 2001 een nieuwe entree.*

De Maranathakerk is een zogenaamde zaalkerk; deze zijn altijd rechthoekig en één-beukig oftewel één-schepig. Er zijn al voorbeelden van zaalkerken uit de 10e eeuw (Oosterbeek). In de loop van de 16e eeuw kwamen de Protestantse erediensten op en daardoor steeg ook de vraag naar zaalkerken. Bij deze diensten stond namelijk de preek centraal en moest de dominee dus goed zichtbaar zijn. Het intieme gebouw is ontworpen door meerdere architecten en gedecoreerd door de kunstenaar Paul Citroen. Na de oorlog kreeg de Haagse Hervormde Gemeente het kerkdak als bouwpakket cadeau van de Zwitserse Evangelische kerken. Het was een bijzonder bouwpakket, dat door dezelfde Zwitsers was gemaakt als de serie van 48 noodkerken die in het gebombardeerde Duitsland werden neergezet. De meeste van deze kerken zijn nog in gebruik. Het woord nood was ook niet bedoeld als tijdelijk, maar als een gift in een tijd van nood.

Het kerkdak, bestaande uit een dakconstructie inclusief ramen, deuren en beslagwerk, werd geïntegreerd in een ontwerp van Nederlands bekendste museumarchitect in die jaren, Frits Eschauzier. In juli 1949 was de opening van het bijzondere kerkgebouw, dat symbool stond

voor een nieuwe periode.

De kerk is uniek in Nederland en heeft zes jaar geleden als karakteristiek gebouw uit de wederopbouwperiode de status van gemeentelijk monument gekregen.

## 4 mei muziek en wandeling op avond Dodenherdenking

Op de avond van Dodenherdenking, zaterdag 4 mei, is er een korte bijeenkomst in de Maranathakerk voor buurtbewoners, aanvang in de kerk om 18.45 uur. Er klinkt muziek en er wordt een toepasselijk gedicht gedeclameerd. Alle bezoekers krijgen een witte bloem met een kaartje, waarop enkele persoonlijke gedachten kunnen worden geschreven. Na het korte programma in de kerk volgt een wandeling naar het Haags oorlogsmonument voor het Vredespaleis. Daar is om 20:00 uur een officiële herdenking met défilé. Ook de bloemen kunnen dan worden neergelegd. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom op de bijeenkomst met muziek en om mee te wandelen naar het Vredespaleis. Aan deelname van beide gebeurtenissen zijn geen kosten verbonden.

**Michael Toorop en Kitty Bos**

wijken een podium bieden en graag met de gemeente aan tafel om de belangen van de pleinbewoners te vertegenwoordigen. Ook wil men verhalen verzamelen over het plein en eventueel in boekvorm uitgeven. Dus heeft u nog verhalen – ook die uit overlevering – dan vindt u bij de werkgroep een gewillig oor. Uiteraard zijn bijzondere foto's ook van harte welkom.

Om de wetenswaardigheden en actualiteiten te communiceren is er ook behoefte aan vrijwilligers die zich daarmee willen bezighouden. De meeste van de vier buurten waar het plein in ligt, maken gebruik van social media en hebben wijkbladen. Zij zouden verhalen over het Valkenbosplein en omgeving goed kunnen gebruiken. Of misschien een eigen aanwezigheid op de social media. Inmiddels maakt de werkgroep deel uit van de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB), die nauw samenwerkt met alle vier de buurten.

**Michael Toorop**

Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156  
[www.maranathakerkdenhaag.nl](http://www.maranathakerkdenhaag.nl)



Fotograaf: Piet Gispen

## VAN DE VELDE NOTARIAAT

'S - GRAVENHAGE

BURGEMEESTER KOLFSCHOTENLAAN 63 - 2585 DZ 'S-GRAVENHAGE

T: 070 - 346 95 02 - W: WWW.VANDEVELDENOTARIAAT.NL



DEN HAAG  
OPEN ATELIERS  
DUINOORD  
EN OMGEVING

## Goed bewegen? Kom naar de oefentherapeut!

(ook zonder verwijzing)

Praktijk voor Houding & Beweging  
Joseph Ledelstraat 84 | 2518 KM Den Haag | 070 346 66 54

[www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl](http://www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl)

O.a. bij klachten van: rug, bekken, heup/knie, nek/schouders,  
werkhouding, spanning, hoofdpijn, oefentherapie voor kinderen;  
ParkinsonNet; lessen fit door goed bewegen



## DOBBER VAN GINKEL

Dobber Van Ginkel geeft advies over uw testament of levenstestament, zorgt voor een betrouwbare uitvoering en helpt met het afwikkelen van een nalatenschap.



Kijk op de website voor meer informatie of neem direct contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Menno van Ginkel (Levens)Executeur

Dobber Van Ginkel | Schuytstraat 50 | Den Haag  
06 21 88 57 42 | [info@dobbervanginkel.nl](mailto:info@dobbervanginkel.nl)

= [www.dobbervanginkel.nl](http://www.dobbervanginkel.nl) =

## Ook verkopen?



☎ 070 346 9246





# Kunstliefhebbers opgelet!

*Open Ateliers Duinoord en omgeving, zaterdag en zondag 8 en 9 juni 2024*

In juni is er weer een uitgebreid aanbod aan kunstwerken in allerlei disciplines te zien in Duinoord, het Zeehelden- en het Regentessekwartier. In het weekend van 8 en 9 juni kun je de Open Ateliers Duinoord en omgeving bezoeken en kunstenaars ontmoeten in hun atelier. En je kunt een kunstwerk rechtstreeks van de kunstenaar kopen. Van 12:00 tot 18:00 uur ben je van harte welkom op een groot aantal locaties, te herkennen aan een raambord met het logo van Open Ateliers Duinoord en omgeving. Al eerder start de overzichtstentoonstelling bij Makelaardij/ Art Gallery Koenders in de Reinkenstraat 164/hoek 2e Schuytstraat. Van 21 mei tot en met 11 juni is er op werkdagen werk te zien van de deelnemers. Vanaf 23 mei kun je daar ook onze brochure ophalen met alle informatie over de deelnemende kunstenaars.

Ook tijdens het Open Ateliers-weekend is de overzichtstentoonstelling bij Koenders te bezichtigen van 12:00 tot 18:00 uur. Bovendien is de Art Gallery door haar centrale ligging een prima startpunt voor een wandeling of fietstocht langs de ateliers van uw keuze.

**Naomi Hirschfeld**

**Werkgroep Open Ateliers Duinoord**

[www.openateliersduinoord.nl](http://www.openateliersduinoord.nl)

[www.facebook.com/openateliersduinoord](https://www.facebook.com/openateliersduinoord)



## Prix de Colette



*"Antiquariaat Colette,  
voor elkaar,  
voor de buurt!"*

Op [www.colette.red](http://www.colette.red) kunt u de agenda raadplegen voor lezingen en voordrachten, gratis te bezoeken voor alle Duinoorders.

Tussen de boekenstapels in het antiquariaat aan de Reinkenstraat werd eerder dit jaar voor de eerste maal de Prix de Colette uitgereikt. Met de prijs wil antiquariaat Colette de 'boekensteun van het jaar' in het zonnetje zetten. Een boekensteun is iemand die zich inzet voor het behoud en de verspreiding van het leesboek. Deze eerste maal viel de eer te beurt aan Kees 't Hart, schrijver, dichter en journalist, ook wel de boekenpauze van Den Haag genoemd.

In Zaal 3 aan het De Constant Rebecqueplein heeft hij enkele jaren het literatuurprogramma Over Boeken verzorgd. Recent verscheen zijn *Pleidooi voor pulp* waarin hij zich solidair verklaart met schrijvers van boeketreeksboeken en 'damesromans'. Christiaan Weijts sprak een lofrede uit op Kees en zijn werk en vervolgens ontving Kees uit handen van Linda Vermeulen zijn prijs, een fraai vormgegeven boekensteun met de beeltenis van Colette. Er was muziek van het duo Liesbeth en Wim de Jong op viool en klarinet. Na de ceremonie was er een gezellig feestje met een drankje en hapje.

**Kitty Bos**

# Duurzaam Duinoord

## Groen, samen doen

*Meer groen in de wijk is goed voor de biodiversiteit en het waterbeheer, zorgt voor verkoeling in de zomer en maakt Duinoord nóg mooier. Veel buurtgenoten zijn al druk bezig om hun huis, tuin of buurt te vergroenen. Op straat gelden daar wel een paar spelregels voor. Wij spraken met twee medewerkers van de gemeente Den Haag over de mogelijkheden en waar je rekening mee moet houden.*

Meriam Bloemen en Peter Hofland werken op de afdeling beheer van het stadsdeel Scheveningen. Samen met hun collega's zorgen zij ervoor dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is. Zij geven een aantal tips wat wij als bewoners zelf kunnen doen om de wijk groener te maken.



- Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de geveltuin en men moet ervoor zorgen dat struiken niet over de stoep groeien. Als je geen plek hebt voor een geveltuin, kun je ook een verticale tuin maken. Dat kan met klimplanten of een plantenwand. Een verticale tuin is goed voor de biodiversiteit en houdt je huis koeler in de zomer.

**Groene Tip:** Groen Duinoord en Duurzaam Duinoord organiseren jaarlijks de actie Tegelwippen. Je kan de stoeptegels gratis inleveren, wij zorgen ervoor dat deze worden afgevoerd. Voor elke stoeptegels die je inlevert krijg je een plantje. Dit keer organiseren wij de Tegelwipactie in het najaar.

paar maanden om te kijken of het bevalt. Als de proef geslaagd is, kan je aan de gemeente vragen een permante groene fietsparkeerplek aan te leggen. Ook hiervoor is samenwerking met je burens belangrijk.

### Containertuintje

Tot slot noemen Meriam en Peter nog de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een containertuin. Dat is een plantenbak die precies op de bodemplaat van een ondergrondse afvalcontainer past. Die plantenbak maakt de straat groener en voorkomt bijplaatsingen. De gemeente levert de bak met plantjes en al, maar stelt wel als voorwaarde dat een aantal bewoners de bak adopteert, de planten verzorgt en water geeft. Als dit wat voor jouw straat is, kan je met een aantal burens een

### Geveltuintje

Een bekende oplossing is een geveltuintje. Je wipt een paar tegels uit de stoep en zet er plantjes in. Hierbij moet je op een aantal dingen letten:

- Je mag anderhalve stoeptegels eruit halen, maximaal 45 centimeter uit de gevel inclusief de opsluiting van het geveltuintje.
- Op de stoep moet een vrije doorgang blijven van anderhalve meter, let hierbij ook op objecten die al in / op het trottoir staan! Tussen bak en object is dus een minimale doorgang van 1.50 meter vereist.
- De planten en struiken mogen niet te diep wortelen. Dit om te voorkomen dat de ondergrondse leidingen beschadigd raken.
- Kies plantensoorten die het goed doen in ons zeeklimaat. Inheemse planten hebben de voorkeur omdat die een voedingsbron zijn voor insecten.

Sommige straten in Duinoord zijn kaal en stenig. Helaas is het niet toegestaan om zelf bomen te planten. Aan straatbomen worden nogal wat eisen gesteld om te voorkomen dat de leidingen beschadigen of er hinder voor het verkeer ontstaat.

Je kan wel bij de gemeente een verzoek indienen om te laten onderzoeken of het mogelijk is om meer bomen te planten. Als dat niet lukt in de volle grond, kan ook bekeken worden of de bomen en heesters in bakken gezet kunnen worden. Meriam en Peter benadrukken wel dat het belangrijk is om de burens tijdig erbij te betrekken. Als de straat er niet achter staat, kan zo'n initiatief een hoop gedoe opleveren.

Een andere mogelijkheid is om een tijdelijke fiets/boomvlonder in de straat te laten plaatsen. Dat is een vlonder ter grootte van een parkeervak met daarop een aantal fietsnieten en een plantenbak met een boom. De vlonder ligt er een





aanvraag indienen. Toekenning kan even op zich laten wachten, want er is een wachtlijst voor plantenbakken naast ORAC's.

Meriam en Peter laten zien dat er tal van mogelijkheden zijn om de straten van Duinoord groener te maken, zeker als je met de burens de handen ineen slaat en een groen straatproject start. Wil je meer weten of wil je een aanvraag indienen voor een fietsvlonder of een containertuin, stuur dan een mail naar [scheveningen@denhaag.nl](mailto:scheveningen@denhaag.nl).

**Groene tip:** Wil je meer weten over groen in en rond je huis? Wil je ideeën opdoen? Kom dan naar de Go Green Markt op zaterdag 1 juni in de Reinkenstraat. De Go Green Markt is een gezellige en inspirerende informatiemarkt over groen, duurzaam wonen en duurzaam leven. Houd de website [www.duurzaamduinoord.nl](http://www.duurzaamduinoord.nl) in de gaten voor meer informatie.

**Menno van Ginkel**

**Werkgroep Duurzaam Duinoord**



**REINKENSTRAAT, DUINOORD**

**1 JUNI, 10:00-15:00 UUR**

**DUURZAAM WONEN - GROENE LIFESTYLE**



## Duinoordse Vrouwen Club

Donderdag 29 februari hebben de Duinoordse vrouwen onder leiding van een enthousiaste gids van 'Gilde Den Haag' een zeer leerzame en interessante rondleiding gekregen op de Joodse Begraafplaats.

Op 5 april wordt een bezoek gebracht aan het Singelpark in Leiden. Het Singelpark is tot stand gekomen als een gezamenlijk project van inwoners en gemeente. Het doel was een groot aaneengesloten park te realiseren langs de zes kilometer lange, buitenste singels van de stad met ruimte voor alle mogelijke parkfuncties.

De Leidse Hortus botanicus maakt deel uit van het Singelpark.

Op 29 mei gaan de Duinoordse Vrouwen met de trein naar Rotterdam. Daar nemen ze de Waterbus Rotterdam-Drechtsteden en wordt een rondwandeling gemaakt door Dordrecht. De waterbus is als speciale vorm van openbaar vervoer een leuke ervaring.

Op 5 juli wordt het DVC-jaar afgesloten met de traditionele einde-seizoen koffie-bijeenkomst op het Sweelinckplein.

**De redactie**

Spreekt het programma u aan, word dan lid van de Duinoordse Vrouwen Club en stuur een mail naar [bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl](mailto:bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl).



# Afval, kapotte spullen, gemeenschapszin en duurzaamheid in de wijk

*Wij besteden in 't Lopend Vuurtje regelmatig aandacht aan rommel op straat en bijplaatsingen bij de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's). Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling en het hoeft ook niet!*

## Kapotte spullen en afval

Kapotte spullen die niet meer gerepareerd kunnen worden kun je wegbrengen naar een milieustraat van de gemeente. De voor Duinoord dichtstbijzijnde milieustraat ligt aan de Uitenhagestraat 4, te bereiken via de Monstersestraat. Zie ook: <https://www.denhaag.nl/nl/afval/afval-wegbrengen>. Grofvuil en tuinafval kun je gratis door de gemeente laten ophalen, zie hiervoor <https://www.denhaag.nl/nl/afval/grofvuil-of-tuinafval-laten-ophalen/#wat-wordt-opgehaald>.

## Repair Café

Met spullen die nog gerepareerd kunnen worden kun je natuurlijk naar de leverancier, maar ook naar een Repair Café. Bij een Repair Café draait het om repareren, georganiseerd op buurtniveau met hulp van vrijwilligers. Gereedschap en materialen zijn aanwezig om allerlei reparaties uit te voeren. De vrijwilligers helpen u om zelf uw meegebrachte, kapotte spullen te repareren of zij doen de reparatie voor u. Het Repair Café is gratis, u bespaart geld en doet iets voor het milieu. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Op <https://www.repaircafedenhaag.nl> kunt u de locaties vinden, waar de komende bijeenkomsten zullen plaatsvinden.

## HOPLR!

Veel mensen verkopen hun overtolige maar nog bruikbare spullen online. Maar hiervoor is een veel leuker alternatief dat steeds meer gebruikt wordt in onze buurt: via de buurtapp HOPLR kun je ook een nieuwe eigenaar vinden, al is het niet de bedoeling dat ervoor betaald wordt. HOPLR is een gratis en besloten sociaal platform dat zich richt op gemeenschapsvorming. Het bereik van de app wordt per buurt ingeregeld. In Duinoord zijn al 1010 deelnemers! En er komen wekelijks nieuwe buurtgenoten bij. De app wordt enthousiast gebruikt

om evenementen aan te kondigen, buurt-nieuwtjes uit te wisselen, nieuwkomers welkom te heten, hulp te vragen of aan te bieden, apparatuur of gereedschap (uit) te lenen en om overtolige maar nog bruikbare spullen aan een nieuwe eigenaar te helpen. Met regelmaat worden er nieuwe baby-, dog- of catsitters gevonden en menig paar kinderschoentjes, wiegjes, maxicosis, buggies, stukken speelgoed, tafeltjes, kastjes, noem maar op, is zo al van eigenaar gewisseld.

**De redactie**

REPAIR CAFE 15 JAAR  
YEARS  
JANRE  
ANS



Fotograaf: Martin Waalboer, Stichting Repair Café



Als je meer wilt weten over HOPLR ga dan naar hun website: [www.HOPLR.com](http://www.HOPLR.com). De HOPLR app is via de gebruikelijke appstores te downloaden. Aanrader!



## Hulp gezocht! Denk mee!

De organisatoren van het jaarlijkse Walking Dinner zoeken hulp voor het organiseren van de volgende editie op 5 oktober 2024. Promotie, intake van de koks, het maken van een schema, het organiseren van de borrel achteraf. Ook willen ze kijken of er vaker iets te organiseren is in de wijk rond eten. Samen koken, proeverijen, workshops, verzin het

maar! Wil je meedenken of meedoen? Alleen rond het Walking Dinner of breder? Kom langs op donderdag 16 mei om 20:30 in het Trefcentrum, Sweelinckplein 42/hoek Reinkenstraat. Nils en Sander zitten klaar met een pot koffie om ideeën uit te wisselen.



*De redactie*

## 'Krot van Kroatië' wordt opgeknapt



Ruim anderhalf jaar na de demonstratie door boze Duinoorders bij het pand aan de Groot Hertoginnelaan en bij de Kroatische ambassade in de Surinamestraat lijkt er schot in de zaak te komen. Begin maart verschijnt er aan het hek van het verwaarloosde pand aan de Groot Hertoginnelaan 30 de aankondiging dat het gebouw gerenoveerd gaat worden. Rond de verschijningsdatum van dit nummer van 't Lopend Vuurtje moeten de werkzaamheden daadwerkelijk een aanvang krijgen.

De directe burens, het bestuur van het Bewonersoverleg Duinoord en de actiegroep 'Krot van Kroatië' zijn erg

blij dat er aan de jarenlange verwaarlozing een einde lijkt te gaan komen. De aanbestedingsprocedure en de goedkeuring van het project door de Kroatische regering hebben veel tijd gekost. Achter de schermen hebben het bestuur en de actiegroep contacten onderhouden met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade om zo de druk op de ketel te houden. De ambassadeur heeft overigens laten weten dat de Kroatische ambassade na voltooiing van de werkzaamheden van de huidige plek aan de Surinamestraat naar de Groot Hertoginnelaan zal verhuizen.

*Marcel Tielemans*

## Save the date

*Struinen in Haagse Tuinen 2024*  
*Het open tuinenweekend in Den Haag*

**zaterdag 22 en zondag 23 juni**

Koop je toegangskaart vanaf half mei via de website [www.struineninhaagsetuinen.nl](http://www.struineninhaagsetuinen.nl). Je kunt daar alle deelnemende tuinen vinden, ook de opengeste lde tuinen in Duinoord.

*De redactie*



# Nieuw in Zaken



## Plek om de hoek

Siets, Thijs en Fem geven individuele scholing in systemisch werken. Trainingen en workshops voor mannen, vrouwen en organisaties.

### Schuytstraat 52

Tel: 06 19 65 87 63

[www.plekomdehoek.nl](http://www.plekomdehoek.nl)



## UITBREIDING Bubbels en Bellenblaas

Shira Kalfon breidt haar cadeaushop uit met een miniboetiek. Verrassend leuke en originele cadeaus voor iedere leeftijd. Nieuw: kleding voor iedere leeftijd vanaf 11 jaar. Nu ook: Kringloop/vintage artikelen en cadeaus.

### Reinkenstraat 77

Tel 06 18 84 40 24

[www.bubbelsenbellenblaas.nl](http://www.bubbelsenbellenblaas.nl)



## Studio 081

De van origine Italiaanse Mariana heeft een kapsalon voor mannen, vrouwen en kinderen.

Tevens schoonheidssalon voor o.a. waxing, massage en extensions.

### Reinkenstraat 42

Tel: 06 42 44 73 71

# Een thuis vind je samen met Estata.

Met onze persoonlijke aandacht, ons unieke netwerk en brede aanbod zorgen wij ervoor dat jij krijgt waar je echt blij van wordt!

[www.estata.nl](http://www.estata.nl)

☎ 070 350 70 50 ✉ [info@estata.nl](mailto:info@estata.nl)



**Robbert d'Hondt**  
NVM register  
makelaar taxateur  
& bouwkundig  
ingenieur

**ESTATA**  
MAKELAARS O.G.



**Margot Koesen**  
NVM register  
makelaar taxateur



AANKOOP

VERKOOP

AANHUUR

VERHUUR

BEHEER

TAXATIES



CERTIFIED  
EXPAT BROKER



# The expat page

## What can I do with my waste?

As well as great stories about our neighbourhood and its residents, 't Lopend Vuurtje also provides useful telephone numbers, websites and information about practical things in the neighbourhood, such as what to do with your rubbish. Of course, we now have those great underground containers for our general waste but what about larger items?

**Broken items and general trash** – bigger items that can't be repaired can be taken to a municipal dump – known in Dutch as a 'milieustraat'. The nearest one to us is in the Uitenhagestraat 4, which you approach via the Monstersestraat. For details go to: <https://www.denhaag.nl/nl/afval/afval-wegbrengen>. You can also ask for your bigger waste and garden waste to be picked up from outside your home and you will find details about how to do that on: <https://www.denhaag.nl/nl/afval/grofvuil-of-tuin-afval-laten-ophalen/#wat-wordt-opgehaald>.

**Items that can be mended** – can be taken to a **Repair Café**. These are organised and run by local volunteers. There are tools and materials for doing all kinds of repairs. The volunteers will help you to mend broken items yourself or they will do it for you. Repair Cafés are free so you save money and help the environment. Of course you can always make a donation. Go to <https://www.repair-cafedenhaag.nl> to find out where they are and when the next one will be held.

**Items you no longer want but are still usable – try HOPLR!** Many people now sell items that can still be used online. But there is a much nicer alternative that your Duinoord neighbours are using. Via the neighbourhood HOPLR group app you could find a new owner for your goods, although you shouldn't expect any payment for it. HOPLR is a free, private social platform intended to create a closer community. There are already 1010 members in Duinoord and every week sees new members join. It is used to announce local events and share local news, new neighbours are welcomed, help is requested and offered, tools and equipment are lent out and unused items are passed on to new owners. Regularly, baby sitters, as well as dog and cat sitters, are found and items such as childrens' shoes, cots, buggies, toys, tables, chairs and cupboards swap ownership via HOPLR!

## Reinkenstraat 19 – a special address

The house at Reinkenstraat 19 has a very special history and we wanted to share the story with you. During World War II it was a kind of secret transitional home owned by Mies Walbeehm who, together with her friend Adriana Groen, housed over 80 people during the war. Sometimes there were 30 people living in her small home at the same time. However, on the night of 22nd / 23rd March, 1942, the German SD (Intelligence & Security Service) came to Duinoord. They had been tipped off that there were Jews in the area and stormed the 'Cornerhouse' first, but finding no Jews there they went to the other side of the Reinkenstraat where they found 24 people in hiding at number 19. They were sent to the Scheveningen prison (it's still there), then on to the Westerbork Nazi Camp in Drenthe, and then further to the Sobibor concentration camp in Poland, where they all died. Mies Walbeehm, who was hiding them, was interrogated and tortured in Scheveningen prison then taken to Vught prison camp where she remained until Liberation Day. Luckily, she told her story in 1948, which was recorded. Mies died in The Hague in 1981.

But who tipped the Nazis off? That's a long story – too long for my Expat Page I'm afraid! But if you can read a bit of Dutch, it's worth trying to read the story of Friedrich Weinreb who was one of the names that was passed around as a suspect. He was a Jewish writer, philosopher, economist and mystic who used his connections with influential Nazis and Jews to manipulate people and make money. It makes great reading.

Take a walk past Reinkenstraat 19 and you'll see a lovely commemorative plaque made by Duinoord sculptor, Loek Bos. You'll see the little pieces of shopping lists that Mies's 16-year-old help tore up when the Nazis invaded the street. The plaque is also inscribed with the inspirational words of Jean Bartout: "Remembering the dead creates a second life for them."

Remembrance Day is on the 4th May this year in the Netherlands.

## A life full of music

If you are ever in the Reinkenstraat you may well have seen Jan Willem Troost strolling along with an enormous cello on his back, on his way to a performance or rehearsal. Jan



Willem moved to Duinoord in 2017 and lives in a top floor apartment on the Reinkenstraat. Originally from Leusden, Jan Willem Troost is a real musical all-rounder as he isn't only a cellist, he's also a performer, teacher, fundraiser and recently he started working part-time as a music programmer at one of The Hague's most adventurous theatres, the Korzo Theatre. Jan Willem studied cello at the Zwolle and Utrecht Music Academies and in 2006 he graduated from the Fontys Conservatorium in Tilburg. During his studied he played in many different groups and in 2003 he became a member of Julie Scott's band, Can\_of\_be.

He is an adventurous musician with a passion for travel. He plays experimental classical music, tango and electronic music, and is often involved in theatre and dance productions. For six years he played in Carel Karaayenhof's Sexteto Canyon. That is when his love of tango started to flourish and tango dancing is still his passion, although it is only a hobby. He loves to work together with young composers and has a weakness for today's Bachs, Mozarts and Chopins. Jan Willem has been an active member of Modelo62 for 14 years. This is a group that concentrates on the latest experimental classical music. They perform at famous festivals and tour worldwide, always looking for new challenges in live music. In 2017 Jan Willem accompanied Anouk, the famous singer from The Hague, in the Ziggo Dome, and together with pianist, actor and composer, Roeland Drost he is one half of the Troost & Drost duo. His first solo performance was last November at the Barcelona Queer Tango Festival where he filled the dance floor with his tango music. While backpacking in Switzerland, he realized that he loved being near the water, which is what made him move to The Hague, to be near the sea.

Expat page by Traysi Smith

**TRAYSI'S TRANSLATIONS**

Obrechtstraat 399

2517 VB Den Haag

06 49 61 35 71

[traysi@traysitranslations.nl](mailto:traysi@traysitranslations.nl)

WIJ LEVEREN GRAAG EEN BIJDRAGE AAN ONZE FRAAIE WIJK

# VAN DEN AKKER DUINOORD FONDS

Wij storten van iedere woning die u in Duinoord  
via ons kantoor verkoopt een bedrag in het fonds.



Reinkenstraat 72, 2517 CX Den Haag | 070-346 89 33 | vandenakker-makelaardij.nl



*104 Jaar*

Bouwen in de sfeer van weleer

*Alexandria*  
GARANTIE AANNEMERS  
EST. 1920

[alexandriabv.nl](http://alexandriabv.nl)